

West

Na een huwelijk van zeven jaar biechtte hij het op. Over een vrouw die hij zes jaar geleden heeft ontmoet en vijf jaar lang mee heeft gelegen.

Op het punt dat de woorden van de waarheid als leugens klinken, begrijpen wij pas wat de kracht van verdriet is. Verdriet verdooft, voordat het hart bezwijkt onder de pijn. Verdriet verblindt, voordat de pijn wordt vastgelegd in herinneringen. En het verstomt, want in verdriet is elk woord één teveel. Pijn laat zich stillen in stilte.

Pijn laat zich niet terugbetalen, want om iemand pijn te doen, moet je hem eerst weten te raken. Om iemand te kunnen raken, moet je die persoon liefhebben. Om een persoon lief te hebben, moet je van die persoon houden. En wanneer je van iemand houdt, doe je ze geen pijn.

Wanneer je een toekomst samen zag maar nu niet weet hoe je vannacht zal overleven. Wanneer je alles hebt gegeven maar dat niet genoeg is.

Dat is wanneer jouw hart breekt.



@amsterdam.2018



Amsterdam

Dan Afrifa