

## Aphrodite

De eerste vlammen spaarden onze huizen.  
Ons dorp zou verdwijnen wanneer de  
brandhaarden zich zouden verenigen zoals  
mensen die bij elkaar horen.

In haar houten huis bleef de vrouw  
versteend achter. Liefde voor haar had nooit  
vlam gevat, maar het lichaam dat haar dat  
deed geloven wel. Zij was overwonnen,  
genomen en achtergelaten als een gedooft  
passie.

Zij nam plaats op haar rug, zoals men haar  
het liefst had. Zij sloot haar benen met de  
ketens van alle gebroken beloftes. Voordat  
het vuur het huis bereikt had, stak zij  
haarzelf in brand.

“Jammer niet om mij alsof ik aan de hitte zal  
lijden. Voordat mijn vlees aan vlammen  
kleeft, ben ik bezweken aan de gedachte van  
het leven waarin ik heb geloofd.”



*Paris*  
*Dan Afrifa*