

Txoria txori

Zal ze het wagen? Zal ze het wagen? Het is niet alsof ik mijn geliefde niet kan behagen, maar haar wereld is opgebouwd uit verleidingen, lagen en lagen.

Wanneer ik haar handen loslaat grijpt ze naar die van een ander. Tot ze weer thuis is, vermaak ik me met de wonden die ze met haar klauwen achterlaat. Mijn wereld duikt de wereld in en ik blijf altijd achter. Bij het openstaande raam of in een hoekje, ik krijg alleen de kruimels van mijn eigen koekje.

Soms, als ik het verpest, verzamelt ze al die anderen in ons nest. Zolang ik mijn snavel houd worden mijn ogen er niet uitgepikt en mag ik kijken naar beelden die mij nooit meer zullen ontwijken. De tranen die ik laat worden opgevangen door mijn mond die uit bewondering openstaat.

Ik vraag je om advies en ik hoop dat je niet zal liegen: moet ik echt de vleugels knippen van de vogel die ik zo mooi vind vliegen?

- Dan Afrifa

Dit verhaal is onderdeel van *London*.

www.danafrika.com